

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 1

Τίτλος: Η προοδευτική αντίληψη για τη νέα εποχή – ο δρόμος της σοσιαλδημοκρατίας

1) Η Ελλάδα, η Ευρώπη, ο κόσμος αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές και μεγάλες προκλήσεις. Νέες δυνατότητες, νέες ανισότητες.

Η παγκοσμιοποίηση την ώρα που δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες με την νέα τεχνολογική επανάσταση και το παγκόσμιο εμπόριο, οδηγεί ταυτόχρονα στην αύξηση των ανισοτήτων, στην συγκέντρωση του διεθνούς πλούτου σε λίγα χέρια, στην επικράτηση του δίκαιου του ισχυρού έναντι του διεθνούς συστήματος θεσμών και κανόνων.

Το αναγκαίο Κοινωνικό Συμβόλαιο για την διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής ναρκοθετείται.

Οι εμπορικοί πόλεμοι που εντείνονται οδηγούν σε επικίνδυνες οξύνσεις διεθνώς, απειλούν τη διεθνή Ειρήνη και την κοινή συνύπαρξη των λαών.

Οι ανισότητες που αυξάνουν, η υπερσυγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των λίγων μαζί με τις εντεινόμενες περιφερειακές συγκρούσεις, οδηγούν σε απρόβλεπτη αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.

Η κλιματική αλλαγή απειλεί την ζωή των πολιτών, οδηγεί σε καταστροφικά φαινόμενα για το περιβάλλον.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική αλλάζουν ριζικά το τοπίο της εργασίας, της παραγωγής, των υπηρεσιών και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα για την προσωπική και κοινωνική ζωή των πολιτών, αλλά και για την λειτουργία της δημοκρατίας.

2) Δύο δρόμοι προβάλλουν για την αντιμετώπιση και διαχείριση αυτών των πρωτόγνωρων για την ανθρωπότητα προκλήσεων.

Υπάρχει ο δρόμος της συντήρησης που εκμεταλλεύεται το φόβο της μετάβασης:

Η διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής, η ανασφάλεια προ των επερχόμενων αλλαγών, η αίσθηση ότι χάνουμε τον έλεγχο της ζωής μας, αποτελούν «εύφορο» έδαφος για την καλλιέργεια του φόβου, του λαϊκισμού, της δημαγωγίας.

Μας προτείνουν να κτίσουμε τείχη, να ρίξουμε την ευθύνη στους «άλλους», στους «ξένους» ή τους «διαφορετικούς», να βρούμε δήθεν καταφύγιο στην απομόνωση, τον υπερεθνικισμό, τον φονταμενταλισμό.

«Λύσεις», απατηλές που αναζητούν τους δήθεν μεσσίες, τους δήθεν ισχυρούς ηγέτες, και οδηγούν στον αυταρχισμό, τον ρατσισμό, στην επάνοδο φασιστικών λογικών στις κοινωνίες μας.

Επικίνδυνες λογικές και βαθιά συντηρητικές, που διχάζουν τους λαούς, εργαλειοποιούν προβλήματα-όπως το προσφυγικό- για πολιτικό όφελος, **υπονομεύει την διεθνή ειρήνη, τα ο διεθνές δίκαιο, τους θεσμούς.**

Ο δικός μας ο προοδευτικός δρόμος βασίζεται σε αρχές: Στην δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, στην Δημοκρατία.

Για μας όλα πρέπει να προσεγγίζονται και να ρυθμίζονται με αρχές και κανόνες.

Είτε είναι η μετάβαση σε μια νέα πράσινη ανάπτυξη, είτε είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών (από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τα ρομπότ), είναι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας.

Για μας τους προοδευτικούς πρωτεύον είναι να αλλάξουμε, να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο με βάση τις αξίες μας. Αναδεικνύοντας παράλληλα τις ιδεολογικές διαφορές μας από την συντηρητική αντίληψη του κόσμου.

Αξίες όπως η Ελευθερία, η Δικαιοσύνη, η Αλληλεγγύη.

Αξίες αλληλένδετες που καθορίζουν την ιδεολογική μας ταυτότητα.

Γιατί η ατομικές ελευθερίες, επιβάλλεται να συνδέονται με την δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Και αυτές προϋποθέτουν την ελευθερία.

Με συνέπεια προωθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, όλα τα ανθρώπινα και Κοινωνικά Δικαιώματα.

- Την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα όλων ανεξάρτητα από θρησκεία, εθνική προέλευση, σεξουαλικό προσανατολισμό.
- Το δικαίωμα ΟΛΩΝ στην αξιοπρεπή εργασία, την υγεία, την μόρφωση.
- Το δικαίωμα σε ένα καθαρό περιβάλλον.

Με την αφετηρία αυτή δίνουμε τον αγώνα για τον εξανθρωπισμό της παγκοσμιοποίησης.

Με αυτονόητη στρατηγική επιδίωξη καινοτόμων πρωτοβουλιών για την δημιουργία ενός νέου παγκόσμιου Κοινωνικού Συμβολαίου μεταξύ των πολιτών και των κοινωνικών δυνάμεων.

Με την στενή συνεργασία των Σοσιαλιστικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο.

3) Τι θέλουμε και τι δε θέλουμε:

- Θέλουμε να μιλήσουμε για το παρόν και το μέλλον όλων, κυρίως της νέας γενιάς, αλλά και των σημερινών εργαζόμενων που ζουν στην ανασφάλεια, το μέλλον αυτών που βλέπουν την ανεργία τους ως μονιμότητα, αλλά ακόμη και το αύριο των σημερινών συνταξιούχων. Δεν θέλουμε όμως να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Θέλουμε να στηριχθούμε στους σημαντικούς πυλώνες, στις αξίες του παρελθόντος μας όχι για να το «αναστήσουμε», αλλά για να δώσουμε σύγχρονες απαντήσεις στο σήμερα της παγκοσμιοποίησης, στις ανισότητες, στην κρίση των δημοκρατιών, στην ανάγκη νέων μορφών λογοδοσίας για όλους όσους αποφασίζουν για την τύχη των πολιτών. Δεν αρκεί απλά να βρούμε τις ρίζες μας, θέλουμε να φυτρώσουν νέες ρίζες στην προοδευτική σκέψη και πρακτική για την παγκοσμιοποίηση.
- Θέλουμε να τα αλλάξουμε όλα για να αλλάξουμε την ίδια την αντίληψη για την εξουσία.
- Θέλουμε μια προοδευτική κανονικότητα. **Δεν μας συγκινεί η υπάρχουσα κατάσταση, αν αυτή δεν μπορεί να αλλάξει.**

4) Οι προτεραιότητές μας.

A) Η καταπολέμηση των ανισοτήτων.

Η ανισότητα εισοδήματος και πλούτου, δυναμιτίζει τις προσπάθειες οικοδόμησης μιας δίκαιης Κοινωνίας. Οδηγεί στην αύξηση της εγκληματικότητας και της βίας, την μείωση της δυνατότητας επαγγελματικής εξέλιξης, την απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών και των πολιτικών κομμάτων.

Η καταπολέμηση των ανισοτήτων προϋποθέτει προοδευτικά φορολογικά συστήματα, φορολόγηση της διεθνούς κίνησης των χρηματοπιστωτικών κεφαλαίων, κατάργηση των φορολογικών παραδείσων. Σημαίνει ισότιμη πρόσβαση στην μόρφωση κι εκπαίδευση, στις νέες τεχνολογίες, στην ενέργεια.

Μεταρρύθμιση του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην πρόβλεψη και διαχείριση των διεθνών κρίσεων, στον έλεγχο των κερδοσκόπων, στον συντονισμό των νομισματικών αρχών.

Αλλά και την καθιέρωση διεθνών δεικτών για την αποτύπωση των εισοδηματικών αποκλίσεων, την φτώχεια, αλλά και αξιοπρεπή εργασία.

.....

B) Ο Δημοκρατικός και θεσμικός έλεγχος, απέναντι στην συγκέντρωση εξουσίας και στις αυθαιρεσίες.

Φωνή στον Πολίτη. Ισχυροί και λειτουργικοί Δημοκρατικοί Θεσμοί.

Νέες μορφές συμμετοχικών διαδικασιών.

Διαφάνεια και λογοδοσία.

Αναγνώριση του Κυβερνοχώρου ως ένα «παγκόσμιο αγαθό» για ειρηνική χρήση. Έτσι ώστε να μη χρησιμοποιούνται οι νέες τεχνολογίες από ομάδες συμφερόντων ή τις κυβερνήσεις, για την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των χρηστών και την διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Πρώθηση διεθνούς νομοθετικού πλαισίου για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των ρομπότ.

.....

Γ) Η προστασία των δημόσιων αγαθών και η διασφάλιση της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης των πολιτών σε αυτά.

Το νερό και τα βασικά δίκτυα που διασφαλίζουν την παροχή των δημόσιων αγαθών στους πολίτες, να βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο.

Παροχή με ευθύνη του κράτους ποιοτικών υπηρεσιών στην υγεία, στην παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση καθολικά για όλους τους πολίτες, στην λογική ενός σύγχρονου-και όχι επιδοματικού-κοινωνικού κράτους.

.....

Δ) Η Απασχόληση για όλους.

Η νέα τεχνολογία δημιουργεί απειλές, αλλά και προσφέρει ευκαιρίες για περισσότερη ανάπτυξη, απασχόληση, βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Στόχος μας είναι ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο της τεχνολογικής εποχής, που αξιοποιεί τις δυνατότητες, και οδηγεί σε πολλές, ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Η 4^η βιομηχανική επανάσταση φέρνει στην επιφάνεια τα θέματα της μείωσης του χρόνου εργασίας και της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού με ριζικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας.

.....

Ε) Η μάχη ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή.

Με εναλλακτικό Οικονομικό Σύστημα: Βιώσιμη Ανάπτυξη με μια νέα Πράσινη Ανάπτυξη.

Με νέο ενεργειακό μοντέλο προσανατολισμένο στις ΑΠΕ.

Σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Σεβασμό στο κοινό πλαίσιο της ανθρωπότητας.

Με εξασφάλιση των πόρων για την «δίκαιη μετάβαση» και εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης των περιοχών που θίγονται από την αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής.

.....

Στ) Η κατοχύρωση μιας διεθνούς χάρτας για τα Δικαιώματα των Μεταναστών και Προσφύγων.

Για την ανάγκη διαφύλαξης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του σεβασμού των ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με την παράλληλη βοήθεια προς τις χώρες προσέλευσης μεταναστών για να αντιμετωπίσουν οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούν την μετανάστευση.

5) Η ειρηνική επίλυση των διαφορών, θεμελιώδης αρχή μιας προοδευτικής αντίληψης του κόσμου.

Δεν αποτελεί εγγύηση για ένα ειρηνικό κόσμο, η ισορροπία του τρόπου ή μια κούρσα για αύξηση των εξοπλισμών.

Οι απειλές, οι εντάσεις, ο φόβος, εμποδίζουν την κοινωνία να επενδύσει με αυτοπεποίθηση στο μέλλον της.

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται αύξηση των πολέμων που βασίζονται σε φυλετικές, θρησκευτικές, πολιτικές και πολιτισμικές αντιπαραθέσεις.

Ενώ σοβαρά προβλήματα δημιουργεί η σύνδεση των πολέμων με την τρομοκρατία και η ανάπτυξη μιας νέας υβριδικής μορφής που συνδυάζει την παραδοσιακή χρήση όπλων με τις σύμμετρες μορφές βίας και τις κυβερνοεπιθέσεις.

Για τους σοσιαλιστές, για τους προοδευτικούς σε όλο τον κόσμο, είναι απαραίτητη η επιδίωξη της ειρηνικής επίλυσης τω διαφορών, η εμπέδωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και σε συστήματα κοινής ασφάλειας, που μπορούν να φέρουν θετικά αποτελέσματα.

- Με την ενίσχυση του ΟΗΕ και των διεθνών οργανισμών για την πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων, με βάση του κανόνες του διεθνούς δικαίου.
 - Με την συνεργασία για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, χωρίς όμως την αμφισβήτηση των βασικών δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
 - Με την ανάπτυξη καινοτόμων μορφών διπλωματίας, την οικονομική, περιβαλλοντική, ενεργειακή, πολιτιστική, εκκλησιαστική, την συνεργασία των πόλεων και την διπλωματία των πολιτών.
-